

Alla innovationer måste premieras

LÄSTE I Uppfinnaren & Konstruktören nr 2 2012 artikeln om Börje Ohlin och de kommentarer som denne hade med anledning av det som nämndes i artikeln och alla problem som han haft med finansieringen.

Mycket i det han nämner känner jag igen och jag förstår att det jag upplevt är något som de flesta innovatörer upplevt och upplever. För att vi skall få en förändring i Sverige så kan det inte bara vara stora företag eller akademiska organisationer som får bidrag. Det får inte heller vara som i dag förenat med så stora kostnader för att få ett bidrag att det är billigare att avstå. Ett problem som de flesta innovatörer och små innovativa företag står inför är oförmågan att söka de bidrag som finns att få. Anledningen är ofta att kompetens ej finns för det pappersarbete som erfordras, eller att kostnaden för att söka ett bidrag kan, om det uteblir, bli katastrofalt och äventyra företagets fortlevnad. Här borde samhället ställa upp, kostnadsfritt med kunnig personal och hjälp till.

När man har fått betala tillbaka hela SIC-lånet (Stiftelsen Innovationscentrum) på grund av att företaget inte hade några pengar när två år hade gått av lånetiden, samtidigt som de företag som hade pengar, fick ena halvan efterskönt förstod man att något var fel. Ytterligare fel blev det när jag sökte utvecklingsbidrag och blev erbjuden 500.000 kr men kom underfund med att det skulle vara dyrare att ta erbjudandet än att avstå. Det fanns en möjlighet att få hjälp med utvecklingen av nya innovationer. Arbetsnamnet var "forskare i företag". För mig var det närmsta och enklaste att söka hjälp på SP som ligger i min hemstad. Jag sökte och fick avslag, motiveringen var "han är ju bara ingenjör" Oavsett att personen som skulle hjälpa mig jobbade intimt ihop med de yttersta inom sökområdet.

Det måste bli en ändring, innovationer måste premieras av samhället oavsett om det är ett universitet eller enskild människa som gör den. Samhället måste stötta hela innovationen inte bara det som kommer till när den största kostnaden är tagen. Stötta totalt när hela iden är framtagen, inte bara delar.

För att avsluta vill jag citera ett känt uttryck "det spelar ingen roll om katten är svart eller vit, bara den fångar råttor" och så borde det vara även med innovationer. Inte ersättning beroende på vem som gör dem. ■

Bo Sääf

Fatala fördomar om svenska uppfinnare

VARFÖR INBILLAR VI OSS att just **uppfinnare** skall kunna klara **alla** stafettsträckorna själva?

Alltså att på egen hand ta sig hela vägen från idé och produktdesign till patentering, finansiering, presentation, fabrikation, marknadsföring, materialinköp, montering, leverans, fakturering och hyllplats i butiken. Det är det ju ytterst få som orkar och förmår! Frågan är viktig om vi vill att vårt land skall dra nytta av alla de goda idéer och patenterade svenska uppfinningar, som kan generera arbetstillfällen och exportinkomster till oss alla. Tyvärr har ju pionjärandan sinat för länge sedan, åtminstone när det gäller att testa nya tekniska projekt och företagsidéer på marknaden. Däremot satsar vi på fonder, "begagnade aktier", Triss, trav och Lotto och hoppas att detta skall göra oss ännu rikare.

Genuina uppfinnare, duktiga **serie-uppfinnare** alltså, har visserligen en ovärderlig super-talang, nästan som Zlatan, Carola, Tomas Tranströmer eller Jussi Björling. Men ingen har väl krävt att dessa begävningar måste fixa och leverera allting själva utan någon assistans? Hur skulle Zlatan kunna spela fotboll utan medspelare och lag? Varför då kräva allt av oss uppfinnare? Att uppfinnare på en och samma gång måste vara entreprenörer, säljare och PR-män för att endast därför kunna attrahera finansmän och affärsänglar samt godkännas av Draknästet och Connect är ju orimligt!

Thomas Alva Edison underdrev svårigheterna vid teknisk utveckling; i Sverige krävs inte "bara" 90, utan över 95 procent transpiration, förutom 100 procent inspiration och envishet! Vilket ju är omöjligt att uppbåda hos en och samma uppfinnare och människa!

Våra rikspolitiker och ministrar tycks inte vilja förstå varför goda svenska uppfinningar så sällan blir exploaterade i Sverige. Därför fortsätter raden av näringsministrar (som Annie Löof och Maud Olofsson) och EU:s Gunnar Hökmark m fl att år efter år tillitsfullt men aningslöst satsa allt på färrsckhning, för det är ju så fint. Kanske inverkar det att forskare

har värtaliga och auktoritativa professorer och docenter som banérförare? Deras avdel-

ningar och fakulteter behöver ständigt gödas och tycks omätliga. Satsningen på akademiska forskare och redan framgångsrika företag överstiger nittio procent, medan innovationssatsningarna på fria uppfinnare och små men kreativa utvecklingsföretag endast får smulor. Ett Innovationspolitiskt råd borde göra susen, anser socialdemokraterna. Hur då, frågar sig kreativa och energiska uppfinnare, som tycks förbli fattiga och misstrodda utan vederhäftiga talesmän.

En framkomlig väg för svensk utveckling vore att ge extra incitament och ekonomisk trygghet till riksutsatta pionjärer, entreprenörer, finansiärer och borgensmän. Exempelvis full avdragsrätt för vänner och släktingar om starthjälpen misslyckas vid ekonomisk och teknologisk satsning. Därutöver gärna sponsrade utställningsplatser på passande större mässor och utställningar i Sverige och utomlands. Och varför inte en statlig patentmäklare och licensförmedling? Nästan som Arbetsförmedlingen. Är det verkligen politiskt omöjligt att sopa manegen och lägga ut "röda mattor" för de seriösa pionjärerna, till gagn för det svenska näringslivet och löntagarkollektivet?

Svenska "riskkapitalbolag" satsar ju istället på vårdbolag och skolor med evig kundtillgång och säker profit! Medan svensken i gemen samt gamla etablerade företag sitter nöjda och dästa och inte ids bryta ny mark. Företagens ägare är ofta anonyma och de anställda direktörerna vågar inte pröva något nytt av ängslan att misslyckas och hamna ute i kylan. Bättre då att sitta stilla i båten och lyfta bonus och hög pension, som tack för servilt uppträdande inför styrelsen.

Här finns nog det verkliga dilemmat och orsaken till den Svenska Paradoxen, d v s - att vi svenskar är särskilt bra på att skapa uppfinningar, men särskilt dåliga på att exploatera dem! ■

Bertil Burström, Tel 070-58 33 282

Uppfinnaren & Konstruktören

TIDSKRIFT FÖR NYSKAPANDE MÄNNISKOR • ÅRGÅNG 27 • UPPFINNAREN.COM

035-10 41 52, Thomas Buza, 035-10 41 53

ANNONSER: Jan-Erik Andersson, 035-10 41 56, janerik@teknikfor.se,

PRENUMERATION OCH EKONOMI: 035-10 41 50, Pg: 4451419-8, Bg: 5874-5233. Org.nr: 556593-7801, innehar F-skatteseedel. Tryck: Trydells Tryckeri, Box 68, 312 21 Laholm.

UTGIVARE: Teknikförlaget Halmstad AB, Box 104, 301 04 Halmstad, Tel. 035-10 41 50, Fax: 035-18 65 09, E-post: info@teknikfor.se.

INTERNET: www.uppfinnaren.com.

REDAKTION: Per-Anders Bengtsson, chefredaktör och ans. utgivare, (e-post: pa@teknikfor.se), Staffan Bengtsson, 035-10 41 51, redaktionen svarar för innehållet.

PRODUKTION: Per-Anders Bengtsson,

ALLMÄNT: Uppfinnaren & Konstruktören är fristående organ för Svenska Uppfinnareföreningen, SUF, Tidsningen är TS-kontrollerad och utkommer med 6 nr per år (290 kr + moms) Allt material lagras och publiceras elektroniskt. Förbehåll mot sådan lagring och publicering förutsätter redaktionens godkännande. Redaktionen svarar ej för insänt material som ej har beställts.

PRENUMERATION & ADRESSÄNDRING:

Uppfinnaren & Konstruktören utkommer med 6 nr/år och kostar 290 kr plus moms. Önskar du prenumerera eller adressändra, skicka ett e-brev till info@teknikfor.se eller ring 035-10 41 50.